

■ TEKST JOHAN DÉMOED

De verborgen wortels van de Verenigde Naties: op naar een New Age!

VREDE OP AARDE?

‘Het is ons doel om samen te werken bij het treffen van voorbereidingen voor de terugkeer van de Christus.’ Nee, dit is geen citaat uit de geloofspapieren van een kerk. En deze zin is ook niet afkomstig van de Vissarion-sekte, waarover het in de vorige Weet ging. De tekst komt van de website van een adviesorgaan van de Verenigde Naties... **Hoe zit dat? Verwacht de VN óók de Christus?**

De Verenigde Naties is een organisatie waar je je snel bij thuis voelt. Ze streeft naar wereldvrede – wie wil dat nu niet? – en grijpt actief in als zaken echt uit de hand lopen. Het is een samenwerkingsverband tussen vrijwel alle landen ter wereld. ‘Het werk van de VN reikt tot in elke hoek van de aarde,’ meldt de website. Naast vredesmissies en humanitaire hulpverlening ‘zijn er veel andere manieren waarop

de VN en haar Systeem (gespecialiseerde agentschappen, fondsen en programma’s) onze levens beïnvloeden en de wereld tot een betere plaats maken.’ Kort na de Tweede Wereldoorlog is de Verenigde Naties opgericht. Het begon met 51 landen die zich VN-lid mochten noemen, inmiddels zijn het er 193. Dat is de hele wereld eigenlijk. Positief toch, dat al die landen de handen ineenslaan om we-

reldvrede te bereiken? Geen kwaad woord hierover. Het sluit immers aan bij Jezus’ woorden om je naaste lief te hebben als jezelf. Maar hoe staat de VN hierin?

ROBERT MULLER

Om te weten hoe de VN ‘denkt’, wat het sturende gedachtegoed achter deze organisatie is, moet je bij de top zijn; bij de master minds die de VN-filosofie in de steigers zetten en uitbouwden. Dé filosoof van de VN en ‘profeet van de hoop’, zoals hij werd genoemd, was de Belg Robert Muller. Veertig jaar was hij assistent Secretaris-Generaal van de VN. Een hoge piet dus die een groot deel van het be-

staan van de VN meemaakte. ‘Zijn ideeën over wereldregering, wereldvrede en spiritualiteit leidden ertoe dat met name de New Age-beweging een belangrijkere stem kreeg in de VN’, meldt Wikipedia. Maar welke New Age-filosofie hing Muller dan aan?

De inmiddels overleden VN-topman heeft heel wat nagelaten. Om te beginnen een onderwijssysteem dat bedoeld was voor wereldwijde implementatie: het zogenaamde World Core Curriculum. Vandaag de dag kunnen studenten op de Universiteit van de Vrede in

Costa Rica volgens dit leersysteem kennis vergaren in allerlei academische programma’s. De universiteit wordt door de VN als schoolvoorbeeld genomen van hoe het leersysteem over de hele wereld zal functioneren. Hoewel de universiteit officieel geen deel uitmaakt van de VN, is de huidige Secretaris-Generaal Ban Ki-Moon er erevoorzitter van.

Maar wat houdt de filosofie achter deze zogenaamde Robert Muller School precies in? Prof. Walter Veith,

die hier veel onderzoek naar gedaan heeft, verwijst naar het voorwoord van de handleiding van het World Core Curriculum (1986): ‘Muller schrijft daarin dat de onderliggende filosofie waarop zijn school is gebaseerd gevonden wordt in het onderwijs uit de boeken van Alice A. Bailey.’

Ook de huidige directeur van de Robert Muller School, Gloria Crook, geeft desgevraagd aan dat het gedachtegoed van Bailey een rol speelt in de filosofie die de school aanhangt. Ze schrijft in een e-mail dat het World Core Curriculum gebaseerd is op The Ageless Wisdom-filosofie, ontwikkeld door voormalig radiopresentator (nu fulltime spiritist) Michael Brenner. Be-



OM TE WETEN HOE DE VN 'DENKT', MOET JE BIJ DE MASTER MINDS ZIJN

TEMPELDIENST, COMPLEET MET ARK

studering van zijn website – Theagelesswisdom.com – toont aan dat ook hij sterk door Bailey is beïnvloed: haar naam staat letterlijk genoemd in het rijtje van denkers dat ten grondslag ligt aan zijn filosofie. Maar wie was die Alice Bailey eigenlijk?

ALICE BAILEY

Alice Bailey was een Britse schrijfster, die leefde van 1880 tot 1949. Wie haar boeken doorneemt, waarvan er heel wat online te lezen zijn, ontdekt dat Bailey in geesten en engelen geloofde. Ze zou geopenbaard hebben gekregen dat Lucifer de werkelijke redder van de mensheid was,

en niet Jezus Christus. De slang in de hof van Eden zou de mens verlichting hebben gebracht (Lucifer betekent 'lichtbrenger'). Dankzij Lucifer kreeg de mens de kennis om te weten dat hij zelf God is. Als je Alice Bailey noemt, moet je ook Helena Blavatsky noemen. Op haar werk bouwde Bailey namelijk voort. Helena Blavatsky (1831-1891), een bekend occultiste, is de grondlegster van de theosofische beweging. Aanhangers van deze beweging hangen een religieuze filosofie aan die leert dat alle godsdiensten pogingen van een goddelijke macht zijn om de mensheid tot grotere perfectie te brengen. Theosofen zeggen dat elke godsdienst een deel van de waarheid in zich heeft. Maar in haar boeken geeft Blavatsky toch wel heel duidelijk prijs in welke god zij gelooft... 'Lucifer vertegenwoordigt leven, denken, vooruitgang, beschaving, vrijheid, onafhankelijkheid; Lucifer is de Logos (het Woord), de Slang, de Redder.'

Terug naar de Verenigde Naties. Alice Bailey maakte aan het eind van haar leven nog mee dat de VN werd opgericht. Ze is daar erg enthousiast over. In haar boek

Een van de organisaties die een adviserende status heeft bij de Economische en Sociale Raad van de VN, is de Temple of the Understanding. De website geeft aan dat deze tempel 'de doelen en beginselen van de Verenigde Naties ondersteunt door deel te nemen aan topontmoetingen op wereldniveau.'

De tempelwerkers, waaronder ook drie VN-vertegenwoordigers, zetten zich in om de



wereldbevolking via religie voor te bereiden op wereldburgerschap. De zorg voor het milieu is daarbij een belangrijke samenbindende factor.

De tempel is er. Nu de ark nog, zou je zeggen. Je lacht misschien. Toch is het geen grap. In navolging van de Ark des Verbonds die in de tempel van het volk Israël stond, heeft ook de VN een ark gebouwd: de Ark of Hope.

Hierin ligt de zogenaamde Earth Charter, het Handvest van de Aarde. Dit is een verklaring waarin ethische principes staan die volgens de VN nodig zijn om in de 21-ste eeuw een rechtvaardige, duur-



zame en vreedzame wereldwijde gemeenschap te bouwen. Een van de voorvechters van dit initiatief is Maurice Strong, die jarenlang in de top van de VN diende, tot recent nog onder het bewind van Secretaris-Generaal Kofi Annan. In een interview, dat te lezen is op de Earth Charter-website, maakt Strong duidelijk wat het doel is van het Handvest: 'Dat het zal worden als de Tien Geboden. (...) De belangrijkste bedoeling is om de toewijding van mensen en de politieke betrokkenheid van regeringen te krijgen, door middel van de inzet van de Verenigde Naties.'

'Discipleship in the New Age Volume II' staat op pagina 201:

'Het bewijs van de groei van het menselijk intellect om ontvankelijk te worden [voor de komst van de New Age – J.D.]



Alice Bailey

kan gezien worden (...) in de spanningen van de Verenigde Naties om een wereldplan te formuleren. Dat wereldplan zal uitlopen in vrede, veiligheid en de juiste menselijke relaties. Het is interessant om op te merken dat, van het prille begin van deze ontvouwing, er drie occulte factoren zijn die de ontwikkeling van al deze plannen beheersen: de betekenis is voor u nog niet merkbaar. Het wordt begrensd binnen een tijdspanne die bepaald wordt door de volken die deze plannen opstellen. Binnen die grenzen is het mogelijk om bepaalde doelstellingen te bereiken.'

En op pagina 129 staat:

'Binnen de Verenigde Naties is de kiem en het zaad van een grote internationale en mediterende, reflecterende groep – een groep van denkende en geïnformeerde mannen en vrouwen, in wier handen het lot van de mensheid ligt. (...) Hun meditatieve focus ligt op het intuïtieve of boeddhistische terrein



Robert Muller

(...) waarop vandaag de dag alle hiërarchische activiteit is te vinden.'

LUCIS TRUST

Niet alleen Alice Bailey is gecharmeerd van de Verenigde Naties. De liefde lijkt wederzijds. Om haar boeken uit te kunnen geven, startte Bailey begin 1920 een uitgeverij: Lucifer Publishing Company. Drie jaar later veranderde ze de naam in Lucis Publishing Company. De uitgeverij bestaat nog steeds en valt nu onder het Lucis Trust, een non-gouvernementele organisatie (ngo) die sinds 1989 een consultatieve, adviserende status heeft bij de Economische en Sociale Raad van de VN. Dat betekent dat de mensen van Lucis Trust bepaalde vergaderingen van de VN mogen bijwonen, VN-vertegenwoordigers mogen aanwijzen en internationale VN-conferenties bijwonen. Waar het Lucis Trust voor staat, vind je in het kader hieronder.

Er zijn nog meer ngo's die gerelateerd kunnen worden aan het gedachtegoed van

Blavatsky, Bailey en Muller (zie kader pagina 42). Ook hun adviezen vinden een luisterend oor bij de vertegenwoordigers van de VN.

SRI CHINMOY

Niet alleen ngo's hebben invloed binnen de VN, ook spirituele leraars. In april 1970 nodigde U Thant, de Birmees Secretaris-Generaal die toen 'aan de macht' was bij de VN, zo'n spirituele leraar uit. Deze mocht voortaan tweewekelijks meditaties verzorgen in het hoofdkantoor in New York. Sri Chinmoy, zoals de man

heette, mediteerde met VN-afgevaardigden, VN-medewerkers en VN-vertegenwoordigers van ngo's. Hij werd directeur van de meditatiegroep 'Sri Chinmoy: Peace Meditations at the United

Nations'.

Ook Chinmoy was laaiend enthousiast over de VN. Hij zag het als 'de belichaming van de hoop en dromen van de wereld-familie.' De ideeën en idealen van de VN rond wereldvrede en wereldwijde broederschap waren volgens hem toegespitst op de eenheid binnen die wereld-familie en een eenheid in het hart. Hij schreef: 'De Verenigde Naties is het gekozen instrument van God; om een gekozen instru-

PROFETISCH?

Reeds in het jaar 1949 schreef Alice Bailey het volgende op pagina 67 van haar boek 'Destiny of the Nations': 'De doelen van de VN zullen vrucht dragen in een nieuwe kerk van God, verzameld uit alle godsdiensten en spirituele groepen; deze zal een eind maken aan de grote ketterij van gescheidenheid. Liefde, eenheid en de Opgestane Christus zullen daar aanwezig zijn, en Hij zal het perfecte leven aan ons demonstreren.'

ment te zijn, betekent het dat je een goddelijke boodschapper bent die de vlag van Gods innerlijke visie en de uiterlijke manifestatie van God draagt.'

Zo'n 37 jaar verzorgde Chinmoy meditaties. Toen hij in 2007 overleed brachten meer dan zevenhonderd mensen (ambassadeurs, VN-personeel, Amerikaanse congresleden en vertegenwoordigers van diverse godsdiensten) hem een eerbetoon tijdens een herdenking op het VN-hoofdkwartier in New York. Tijdens de ceremonie hield de dochter van inmiddels overleden U Thant een toespraak. Ze zei:

'In een brief aan Sri Chinmoy in april 1972 schreef mijn vader: 'U heeft hier in de hoofden van honderden mensen de morele en spirituele waarden ingeprent die wij beiden erg waarderen. Ik zal altijd de gedenkwaardige gelegenheid van onze bijeenkomsten bij de Verenigde Naties koesteren.'

Welke morele en spirituele waarden koesterde de voormalige Secretaris-Generaal dan? Sri Chinmoy vat het kernachtig samen in een gedicht dat je nog steeds kunt lezen op zijn website Srichinmoy.org:

Wanneer de macht van liefde De liefde naar macht vervangt, Krijgt de mens een nieuwe naam: **God**.

DE SLANG ZOU DE MENS VERLICHTING HEBBEN GEBRACHT

WAT WIL LUCIS TRUST?



Lucistrust.org

Lucis Trust windt er geen doekjes om. Op de website maakt men duidelijk waar de organisatie voor staat: 'Het is ons doel om samen te werken bij het trefpen van voorbereidingen voor de terugkeer van de Christus.' Is dit dezelfde Christus als de Jezus, die christenen verwachten?

STOFFELIJK

De boeken van Lucis Trust zijn geschreven door Alice Bailey. Zij beweert dat de Christus alle

verlaten. Met 'Zie, Ik ben met u al de dagen tot de voleinding der wereld' zou Jezus volgens haar bedoelen dat Hij altijd op aarde zou blijven. Bailey is ervan overtuigd dat Hij momenteel in stoffelijke vorm op aarde verblijft en dat Hij inmiddels aan vele honderdduizenden bekend is gemaakt. Uiteindelijk zal hij door evenveel miljoenen worden herkend, is haar overtuiging. De wereld wordt daar klaar voor gemaakt.

WEET MEER:

- <http://tiny.cc/VerenigdeNaties1>
- <http://tiny.cc/VerenigdeNaties2>
- <http://tiny.cc/VerenigdeNaties3>
- <http://tiny.cc/VerenigdeNaties4>
- <http://tiny.cc/VerenigdeNaties5>
- <http://tiny.cc/VerenigdeNaties6>
- <http://tiny.cc/VerenigdeNaties7>
- <http://tiny.cc/VerenigdeNaties8>
- <http://tiny.cc/VerenigdeNaties9>
- <http://tiny.cc/VerenigdeNaties10>