

14



V R I J D A G  
JANUARI

## Mag je eendjes voeren?

**Misschien heb je de bijna lege broodzak na een kritische blik ook wel eens van je afgeschoven. „Dat geven we wel aan de eendjes.” Maar doe je de eenden daar eigenlijk wel een plezier mee?**

Decennialang was ‘eendjes voeren’ hét uitstapje voor op een zonnige middag. Maar sinds een aantal jaar hoor je steeds vaker dat brood juist slecht is voor eenden. Honderd procent bewezen is dit niet. Wel is zeker dat te véél brood deze gevederde vrienden geen goed doet. Een eend die zich elke dag vooral tegoed doet aan broodkorsten, loopt belangrijke voedingsstoffen mis die hem beschermen tegen ziektes. Hij heeft dit goedbedoelde extraatje trouwens helemaal niet nodig. Zelfs in de winter slagen eenden er prima in om waterplanten en kleine visjes te vinden voor hun dagelijkse maaltijd. Dat ze gretig snaterend op het brood afkomen, betekent bovendien niet dat ze ook alles opeten. Brood dat in het water blijft liggen trekt niet alleen ongedierte aan, maar ook allerlei ziekteverwekkers, algen en kroos. Wil je toch eendjes blijven voeren? Neem dan eens een zakje mais of doperwtten mee naar het park. Daar zijn deze snateraars dol op – en het is ook nog eens stukken beter voor ze.

18



MAANDAG  
JULI

## Versteende stappen

Gefossiliseerde pootafdrukken zijn doorkijkjes naar de tijd dat dino's over de aarde trokken. Het is alleen niet zo dat je uit die afdrukken, net als jagers tegenwoordig, precies kunt afleiden om welke soorten het gaat. Veel tweevoetige dino's hebben afdrukken met drie tenen die er grofweg hetzelfde uitzien. Creationisten plaatsen de afdrukken in de tijd dat de dino voor het zondvloedwater moest vluchten.

**Weet.**

BRENGT JE BIJ KENNIS  
WWW.WEET-MAGAZINE.NL

# 02



## WOENSDAG FEBRUARI

## Achterhaalde abortusgrens

**In Nederland worden per jaar zo'n 30.000 abortussen uitgevoerd. Dit mag tot 24 weken. Gekozen is voor deze grens, omdat het kindje daarna levensvatbaar is buiten het lichaam van de moeder.**

Al voor de 24-wekengrens is het kindje heel compleet. Zo'n 3 weken na de conceptie is er al een hartslag. Bij 8 weken gaat het kind al bewegen, al is het nog maar zo klein als een bosbes. Na 11 weken zijn de belangrijkste organen aanwezig. Een kindje van 18 weken is zo groot als een paprika en oefent met ademen, zuigen en slikken. Het kan zijn tenen en vingers sturen, fronsen, en grimassen maken. Op de echo is te zien of het een jongen of meisje is. Met de abortusgrens van 24 weken is Nederland in negatieve zin uniek in Europa. Geen enkel ander land staat tot zo ver in de zwangerschap abortus toe. Het vreemde is dat door alle ontwikkelingen in de gezondheidszorg steeds meer baby's die vóór 24 weken geboren worden, het overleven. De levensvatbaarheid van het kind is dus naar beneden toe opgeschoven, en dat zou ook met de abortusgrens moeten gebeuren. Vasthouden aan de abortusgrens van 24 weken past niet meer bij de huidige situatie.



# 10



## WOENSDAG AUGUSTUS

## Sneeuwbuï in het paradijs

**In Genesis 8:22 laat God aan Noach weten dat de seizoenen elkaar voortaan zullen blijven afwisselen. Is er na de vloed dan voor het eerst pas sprake van seizoenen? Of was er in het paradijs ook wel eens een sneeuwbuï?**

Seizoenen worden veroorzaakt doordat de draaiingsas van de aarde niet loodrecht staat op het vlak van de baan waarin de aarde om de zon draait. Als het noordelijk halfrond naar de zon toe gericht is, is het daar zomer, terwijl het op het zuidelijk halfrond winter is. Ieder half jaar wisselt dat om.

Als er dus een tijd geweest is waarin er nog geen seizoenen waren, moet de aardas ooit recht hebben gestaan. Je kunt je voorstellen dat de aardas uit het lood geslagen is tijdens de zondvloed, bijvoorbeeld door een reusachtige meteorietinslag.

Tegenwoordig is nog steeds een kleine afnemende tolbeweging van de aardas waar te nemen, die daarop kan wijzen. Toch kun je op basis van Genesis 8:22 niet direct concluderen dat er voor de zondvloed geen seizoenen waren. Er staat immers dat ook dag en nacht zullen blijven doorgaan, en dag en nacht was er al vanaf de eerste scheppingsdag. Afhankelijk van waar de Hof van Eden lag, kan er dus best weleens een sneeuwbuï in het paradijs zijn geweest.

21



VRIJDAG  
OKTOBER

ADAM HOEFDE NIET MET EEN RIB MINDER TE LEVEN:  
HET BOT KAN NAMELIJK WEER AANGROEIEN



**Weet.**

BRENGT JE BIJ KENNIS  
WWW.WEET-MAGAZINE.NL

01



DONDERDAG  
DECEMBER

## Wat is een nieuwsgierig aagje?

**Sommige mensen worden zo graag op de hoogte gehouden van andermans zaken, dat ze wel geboren lijken te zijn om met de naam 'nieuwsgierig aagje' door het leven te gaan. Waar komt die naam vandaan?**

Nieuwsgierig Aagje is een jonge vrouw die de hoofdrol speelt in een klucht (een kort komisch toneelstuk) uit de 17e eeuw. De klucht heette voluit 'Kluchtigh Avontuurtje van 't Nieuwsgierigh Aeghje van Enckhuysen'. In het verhaal is de dame getrouwd met een Enkhuizer smid, die regelmatig door een bevriende schipper bezocht werd. Op een dag reist ze met de schipper mee naar Antwerpen, waar ze, nieuwsgierig als ze is, alleen de stad intrekt om die te verkennen. Toen ze tegen een vreemdeling haar mond voorbijpraatte over het feit dat ze een leuk zakcentje bij zich had, maakte die haar het geld op een sluwe manier afhandig, waarna ze berooid achterbleef. De moraal van het verhaal is dat je jezelf met zulk gedrag flink in de nesten kunt werken. Een goedbedoelde waarschuwing dus voor al te nieuwsgierige aagjes.