

■ TEKST GERT-JAN VAN HEUGTEN

In de 65 jaar dat Israël bestaat ging er nauwelijks een week voorbij dat het niet in het nieuws kwam. **Waarom is er zoveel aandacht voor dit kleine landje?** En hoe staat het huidige Israël in verhouding tot het Israël van de Bijbel?



# STRIJD OM HET BESTAAN

## 14 MEI 1948

In de Tweede Wereldoorlog hadden de Joden het zwaar in Europa. De Verenigde Naties besluiten daarom dat ze een eigen land moeten krijgen. Op 14 mei 1948 wordt de staat Israël opgericht. De Britten waren toen nog de baas in het land, dat bestond uit Palestina (het huidige Israël en de Palestijnse gebieden) en Transjordië, het huidige Jordanië.



## 1948-1949: ONAFHANKELIJKHEIDSOORLOG

Israël is nog geen dag oud of het wordt al aangevallen. De Arabische wereld vindt het maar niks dat de Joden een eigen staat krijgen. Egypte, Transjordië, Syrië, Saudi Arabië, Irak en Libanon vallen meteen aan. Deze onafhankelijkheidsoorlog duurt tot 1949, maar Israël weet zich staande te houden.

## 1967: ZESDAAGSE OORLOG

Terwijl oude mensen en kinderen het land draaiende houden, maken jonge mannen zich klaar voor de strijd. Israël wacht niet af, maar neemt zelf initiatief door vliegvelden te bombarderen in Egypte, Syrië, Irak en Jordanië. Het leger van Jordanië neemt Jeruzalem in, maar Israël weet de stad in z'n geheel te heroveren. Naast Jeruzalem bezet Israël de Sinaï, de Gazastrook en de Golan-hoogvlakte, op de grens met Syrië. Na het staakt-het-vuren worden alle bezette gebieden teruggegeven, behalve Oost-Jeruzalem, waar de Tempelberg ligt. Voor het eerst in bijna 1900 jaar is de Tempelberg weer in Joodse handen.



# ISRAËL-WONDEREN

- Geen enkel volk heeft na 19 eeuwen zo goed haar eigen gebruiken en **cultuur behouden**.
- Talloze strijders van beide zijden vertellen over **wonderlijke gebeurtenissen**. Dit wordt getoond in de uitgebreide reportage uit 2005 van de doorgewinterde onderzoeksjournalist Michael Greenspan. Zie hier: [www.tiny.cc/wonderen](http://www.tiny.cc/wonderen)
- Tijdens de Yom Kippoer-oorlog kwam een groepje Israëliische soldaten, dat op de vlucht was voor het Syrische leger, in een mijnenveld terecht op de Golan-hoogte. **Plotseling stak er vanuit het niets een sterke wind op**, die de begraven mijnen blootlegde, zodat men veilig over kon steken.
- Tijdens de Yom Kippoer-oorlog gaf een complete Egyptische colonne zich over aan **slechts één Israëliër**. De Egyptenaren beweerden dat ze tegenover duizenden soldaten stonden.
- Vanuit de Palestijnse gebieden worden bijna wekelijks raketten afgevuurd op Israëliische steden. Toch komt het merendeel van die raketten terecht op **leegstaande gebouwen**, straten of buiten de stad. Zelfs wanneer huizen worden geraakt, lopen de bewoners vaak alleen lichte verwondingen op.
- **Het bestaan van Israël** is op zichzelf al een wonder.

## GESTAGE BEVOLKINGSGROEI

Tussen al het geweld door groeit de bevolking van Israël gestaag. Van de krap 800.000 inwoners in 1948, neemt het aantal toe tot bijna 8 miljoen vandaag de dag – waarvan ruim 6 miljoen Joden.

## BLOEIENDE WOESTIJN

- ▶ Ondanks alle tegenstand is Israël een bloeiende staat geworden. Het dorre, droge gebied werd een vruchtbaar land. Van een land met **80% woestijn** groeit Israël uit tot één van de grootste **exporteurs van groenten en bloemen** wereldwijd.
- ▶ Ook op het gebied van kennis en technologie doet Israël het goed. Israëliische universiteiten staan altijd in de top van 'beste universiteiten ter wereld'. Vergeleken met andere landen heeft Israël, procentueel gezien, het grootste aandeel in de ontwikkeling van medicijnen en nieuwe technologie. Zie ook Weet Magazine 8, het artikel over 'Waarom Joden zo succesvol zijn'.
- ▶ Het **Hebreeuws** is – voor zover bekend – de enige dode taal die weer in gebruik is genomen.



## 1973: YOM KIPPOER- OORLOG

Op Grote Verzoendag, een nationale vastendag, vallen Egypte en Syrië opnieuw Israël aan. Israël stopt de invasie en verdedigt haar grenzen. Dit lukt dankzij de hulp van de Amerikaanse president Nixon in de vorm van wapens en voertuigen. Wat volgt is een besluit van de Arabische landen om de olietoevoer naar het Westen – dat Israël steunt – te verkleinen.

## NA 1973

De laatste jaren is Israël vooral in het nieuws om de (mislukte) vredesbesprekingen tussen Israël en de Palestijnen.

## ISRAËL EN PROFETIE

Dat Israël en Bijbelse profetieën hand in hand gaan, blijkt uit de oprichting. Een profetie over de staat Israël zou bijvoorbeeld kunnen zijn:

▶ 'Wie heeft ooit zulks gehoord? Wie heeft dergelijks gezien? Zou een land kunnen geboren worden op een enigen dag? Zou een volk kunnen geboren worden op een enige reize? Maar Sion heeft weeën gekregen, en zij heeft haar zonen gebaar.' (Jesaja 66:8)

▶ Jesaja zegt nog meer over Israël en het Joodse volk. Hij voorzegt dat de Joden uit alle landen terug zullen keren naar Israël (Jesaja 11:10-14) en Jeremia zegt hoe dat zal gebeuren: 'Ziet, Ik zal zenden tot veel vissers, spreekt de HEERE, die zullen hen vissen; en daarna zal Ik zenden tot veel jagers, die zullen hen jagen, van op allen berg, en van op allen heuvel, ja, uit de kloven der steenrotsen.' (Jeremia 16:16)

Deze tekst kan zo worden uitgelegd dat het in de eerste decennia vooral 'vissers' waren

die de Joden hielpen: hiermee worden organisaties bedoeld die Joden van over de hele wereld hielpen emigreren naar Israël. Nu zijn de 'jagers' aan de beurt. Door toenemend antisemitisme komen Joden steeds meer in de verdrukking, ook in Nederland, waardoor ze vaak emigreren.

## ISRAËL EN EINDTIJD

Nu Israël weer een staat is geloven veel christenen dat de laatste dagen niet ver weg zijn. Zij leggen de Bijbel zo uit dat erin voorzegt is dat de antichrist tijdens de grote verdrukking een beeld van zichzelf zal laten oprichten in de tempel in Jeruzalem. Die tempel staat er nu nog niet. De plek wordt ingenomen door de Rotskoepel en de Al-Aqsa moskee. Toch zijn Joodse organisaties druk bezig met de planning van de herbouw van de tempel. Het Tempelinstituut heeft met behulp van giften al vele voorwerpen voor de tempeldienst gemaakt, zoals de menorah en de priesterkleding. Ook de bouwstenen liggen klaar. De voorspellingen zijn dat Israël binnen een jaar na het begin van de bouw de tempel in gebruik kan nemen.